

1960 Meijelse geestelijken met pennen

Tijdens onze zoektocht naar Meijelse priesters, zusters en broeders kwamen we onverwacht bij meer 'schrijvers' uit dan we verwacht hadden.

De Werkgroep Torenrenovatie St. Nicolaaskerk wilde in 2012 een boekje aan alle in 2006 aangemelde sponsoren sturen, dit keer met een overzicht en korte levensbeschrijvingen van Meijelse 'geestelijken'.

Vijf van die personen willen we even voor het voetlicht halen.



Meijelsen zullen hiernaast ongetwijfeld gezichtstrekken van de familie Verheijen van de Kerkstraat ontdekken.

Deze **Wilhelmina Verheijen**, geboren op 25 december 1896, werd zuster Magdala bij de Misiezusters van de Heilige Geest. Ze overleed op 25 augustus 1971.

Vanwege haar reuma kon ze echter nooit naar de missie, maar ze werd na haar opleiding in Grubbenvorst wel onderwijzeres en straalde in Baexem energie uit, in het onderwijs, in de oprichting van jeugdwerk (1934) met patronaat en in het schijven.

Ze was bevriend met bekende Limburgse schrijvers als pater Jac Schreurs en Paul Haimon, die haar advies gaven bij het schrijven van toneelstukken (o.a. het St. Elisabethspel), van de geschiedenis van de orde (1938) en bij het opstellen van kerkboekjes.

In Meijel hebben de mensen, vooral de meisjes, tussen 1955 en 1959 kunnen genieten van de persoonlijke adviezen en meningen van zuster Magdala, die wekelijks in het Weekbericht voor Meijel verschenen onder de titel '*Meisje voor jou*'.

Anna Graat werd op 21 juni 1902 in Meijel geboren, ze overleed op 28 februari 1995. Zij werd zuster Aloysia, kleuterleidster en hoofd van enige kleuterscholen. Maar zij was in 1982 ook de schrijfster van het boek 'Naar Neerbosch Gezonden' over de congregatie van de zusters Dominicanessen van de H. Familie.



Op deze foto uit 1909 zien we zes kinderen van schrijnwerker en modelmaker Renier Graat 'Hermus Hub' en Mina Hermans uit de Dorpsstraat. Ze zitten in de tweede rij met Anna (jongenskopje met jurkje) achter het zittende meisje met wit jurkje.

Naast elkaar zitten: Jeannette, Henriëtte, Dora, Anna (zuster Aloysia), Mien (zuster Inviolata) en Roos.

Het gezin verhuisde in 1915 naar Eindhoven-Strijp. Dochter Mina (rechts naast Anna) werd zuster Inviolata en gezinsverzorgster.

De bovenstaande foto vertelt veel meer, maar dat is logisch met Nel (Muijsenberg-) Peeters erop (tweede rij van boven, vierde van links, met de hand aan de kin) en vier zusters in de dop: Anna en Mien Graat en Jet en Anna Gielen (zuster Magdalie en zuster Gualberta)

Voor ze in 1938 naar het klooster van zusters Franciscanessen van Veghel ging was de op 26 april 1915 in Meijel geboren **Imelda Brummans** al onderwijzeres. Ze overleed op 29 januari 2000.

Ze ging eigenlijk liever naar de missie en werd zuster Febronie.

De verre landen heeft ze nooit bezocht, want ze kwam in het voortgezet onderwijs terecht, waar ze les gaf in Nederlands, Engels, Frans en Duits. Bijna dertig jaar was ze

verbonden aan mulo en meisjespensionaat in Reusel, vooral als directrice.



Tussen 1990 en 1999 schreef ze *'Ik streefde naar een ernstige roeping'*, een boek waarin naast het verhaal van haar eigen leven een heel persoonlijk beeld geschetst wordt van crisis, oorlog, wederopbouw en andere veranderingen in de twintigste eeuw.

Daarnaast schreef ze nog over de geschiedenis van de congregatie (*De geschiedenis in vogelvlucht*) en een trilogie over moeder Theresia.

Ernstig met een ingehouden glimlach zit **Herman van Lier** aan zijn studietafel.

Hij werd op 28 augustus 1907 in Meijel geboren en overleed op 15 april 1984.

Hij werd broeder Albienus bij de Broeders van de Onbevleete Ontvangenis van Maria in Maastricht, bij wie hij in 1922 was ingetreden.

Zijn vakgebied was sociografie, een sociale wetenschap voortgekomen uit de geografie of 'aardrijkskunde'. In de lijn van zijn Amsterdamse professor H.N. ter Veen schreef broeder Albienus in 1953 het proefschrift

'Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme'. Bij zijn promotie waren ook burgemeester Sanders en dokter Buijen aanwezig.

Na zijn vertrek uit de orde bleef Herman leraar aardrijkskunde in Venlo en Weert.





Toen in 1965 deze foto van **Piet Derckx** genomen werd, wist hij nog niet wat voor product hij in 2010 zou afleveren.

Piet (geboren 27 mei 1938) ging naar de paters Montfortanen en werd in 1965 priester gewijd.

Daarna volgden bijna veertig jaren van missiewerk in Indonesië, begonnen in de binnenlanden van Borneo. Uit zijn brieven konden de Meijelsen niet alleen opmaken wat er in dat verre land gedaan werd, maar ook hoe gemakkelijk Piet schreef.

Vanaf 2003 kon hij werken aan een prachtboek, dat hier voor me ligt '*Geschiedenis van de Montfortanen in Indonesië 1939-2005*'. Heel uitdrukke-

lijk nam hij als ondertitel een zin van Montfort op over mensen die huis en haard verlaten om te werken voor vreemde mensen '*Wie komen daar aanvliegen als wolken*'.

Het boek is veel meer dan de geschiedenis van een groep missionarissen in Indonesië, het geeft voortdurend de samenhang met de ontwikkeling van dat grote rijk, de dekolonisatie, de ontwikkeling van het onderwijs en gezondheidszorg, de aardbevingen, de sociaal-politieke toestand, de roep om hulp.

Henk Willems