

1950 Mijnwerkers wachten op 'n pastoor

Vanuit Australië ontving Henk Manders een mooie foto uit 1950. 'Miner's at Meijel' staat op de achterkant. Het lijkt wel of ze goed verzorgd, in overall en met helm, klaar staan om ondergronds te gaan en kolen uit de peelbodem te halen.

Jonge mijnwerkers in Meijel.

Het verhaal is anders, er is een verband met de Meijelse parochie en de foto staat niet in het boek 'Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg', dat op 15 december 2011 verdedigd wordt.

Wat deden ze dan wel op 27 augustus 1950?



*Joseph Schreurs
pastoor te Meijel
1950-1955*

De foto met de jongemannen geeft op verschillende manieren een beeld van de tijd. Tussen 1945 en 1965 werden door heel Limburg jonge arbeiders geworven om in de Zuid-Limburgse mijnen te gaan werken.

Ze kregen eerst een opleiding aan de OVS, de driejarige Ondergrondse Vakschool. Werken met de afbouwhamer, zetten van houten stutten, in groepen werken, opgegraven materiaal zeven, maar te weinig mechanische kolenwinning.

Ook uit Meijel en omgeving trokken jongeren naar het zuiden, want in Meijel was een goed inkomen door werk op boerderij of in een bedrijf echt niet zo verzekerd. Vele bussen van het Beringse bus- en transportbedrijf van Roedje Ghielen brachten de mannen en jongens naar de mijnen. Daar was werk en het was dan ook een klap toen in 1965 het besluit genomen werd de steenkolenmijnen te sluiten.

Dat is een stukje economische kant, maar Paul Smits, die we vroegen om informatie, maakte ook duidelijk dat er een groepsbinding bestond tussen die jonge mannen.

Zij vormden als het ware een wat lossere vereniging in Meijel. Paul staat zelf op de foto en wist de andere namen snel te noemen.



Vooran gehurkt zitten: Tom Korsten, Wim Snijders van de Mop, Wiel Doensen, Piet Kessels (Neerkant), Joep Vestjens en Lammie Kessels.

Daarachter staan: de busleider uit Roermond, Cor Philips, Mat op het Veld, Paul Smits, Gerard Nijssen (Neerkant), Jan Crommentuijn (Neerkant), Chef Kremers (Neerkant), Jan Vestjens, Jo Smits, Pierre Philips en busleider Jan Minkenbergh.

Bij zo'n stel levenslustige jongemannen in de bus waren busleiders noodzakelijk om te zorgen dat er niets vervelends gebeurde. Chauffeur Piet Snijders 'Joppe Piet' kon absoluut niet tegen lawaai in de bus en als jongemannen gingen rondlopen stopte hij ineens, zodat de gasten op hun gezicht naar voren vielen en Piet vroeg 'Wa komde gij doe?' Maar voor de talloze verhalen uit die tijd is hier even geen plaats.

De groep op de foto stond voor de boerderij van Minkenbergh op de Donk (in 1950: Donk 15). Ze keken evenals leerlingen, zusters, dorpsbestuurders, bruidjes en bijna alle Meijelse verenigingen uit naar de pastoor. Nadat Alphons Greijmans op 24 juni 1950 overleden was, moest er een nieuwe parochieherder komen. Dat werd bouwpastoor Joseph Schreurs, die op 27 augustus 1950 werd 'ingehaald'. De jonge mijnwerkers wachtten en werden onderdeel van de feestelijke stoet van de Donk naar de noodkerk aan de Kerkstraat.