

## 1801 Jannes Marie is dood

'n Brief van Theodoor Goossens, maire van Meijel, aan de Franse prefect in Roermond

“Meijel, 24 augustus 1801

Met droefheid moet ik u van een doodslag op de hoogte stellen.

Marie van Heugten, de eenentwintigjarige dochter van Anna Marie Soetericks en wijlen Jean van Heugten, is dood. Ze was een flinke boerendochter en nog mooi om te zien ook. Iedere moeder zou haar als dochter wensen en iedere man als vrouw. Ze is triest om het leven gekomen, gisteren, zondag 23 augustus 1801.

Laat ik vertellen hoe het gegaan is.

Rond zes uur in de late namiddag rolde een breed afkeurend volksgerucht door Meijel, dat aangroeide tot een algemeen geschreeuw: *‘Jannes Marie is dood, een gewerschot’*.



*Achter de St. Willibrordusput*

Ik ging zo snel mogelijk naar het veld bij haar woning, zo'n driehonderd meter van de St. Wilbersput op de grens met Deurne. Voor de deur hield moeder Annemarie eenzaam het dode meisje in haar armen. De tranen liepen door de groeven van haar gezicht, terwijl ze bedeesd en eentonig klaagde over het ongelukkig verlies.

Achter me volgde het volk, dat mompelde over hoe ze dood voor de deur van haar woning gevonden was, Jannes Marie.

Een fataal voorval of opzet, wilde ik weten.

Ik heb daar Jannesmarie ofwel Marie van Heugten, zoals ze eigenlijk heette, gezien en met moeite herkend. Ze was neergevallen door een dodelijk gewerschot, dat ze in de mond gekregen heeft. Het gezicht was verminkt, zwart als een schoorsteen. De lading had haar bovenlip losgesneden, het hoofd doorboord. De naam van de ongelukkige dader viel, Kobus van Laer, pas zeventien jaar geworden.

Ik ging naar het huis van zijn ouders, bierverkoper Peter van Laer en Janna Beurskens, waar ik de volledig verwarde jongen vond.



Een brokkenverhaal.

Hij was aan het jagen, toen hij mooie Marie ontmoette, vlak bij de Hofstee, waar men bier verkoopt. Hij vroeg haar om binnen samen wat te drinken, omdat hij haar best aardig vond en wel even met haar alleen wilde zijn.

*Daar stond ooit de Hofstee waar men bier verkocht*

Maar Marie was gehaast vanwege haar zieke moeder. Ze ging weg. Hij volgde haar en bleef haar smeken om een beker met hem te gaan drinken. Ze weigerde en hij werd wild opvliegend. Bij haar huis stampte hij met zijn jachtgeweer op de grond, zoals soldaten dat doen bij exercitie. De kolf trof de drempel, het geweer viel uit zijn handen en het einde van de loop bleef heel even een beetje rusten op de borst van Marie.

Een schot en Marie was dood.

Kobus van Laer werd onmiddellijk in handen gesteld van de Commissaris van de Criminele Rechtbank in Roermond volgens artikel 11 van de Code des Delicts et de Peines, dat aangeeft hoe er bij ongelukken en doodslag op Franse bodem gehandeld moet worden.

Een treurige dag, voor Marie en haar moeder, een treurige dag, ook voor de vele Meijelers, die van haar hielden.

w.g. Theodoor”

*henk willems*

PS. Kobus van Laer (\* 15-03-1784, + 02-02-1841) trouwde op 23-04-1811 met Petronella Haasen en kreeg met haar twee meisjes en twee jongens.