

1800

Moord op ene Heldense

Koopman Theodoor Goossens was in 1800 maire of burgemeester van Meijel, dat toen onder het Franse rijk van Napoleon viel.

Neerkant en Deurne lagen in de Bataafse Republiek, een ander land dus onder Lodewijk Napoleon, de broer van onze Napoleon.

Er was een landsgrens tussen Neerkant en Meijel van 1794 tot 1810, eigenlijk al vanaf 1581. En het is van alle tijden, waar een grens is wordt gesmokkeld. Rond 1800 moesten de smokkelaars hun routes door Meijel nemen, omdat er verder geen weg door het veen was. Burgemeester Theodoor Goossens probeerde samen met zijn adjoint of wethouder de timmerman-landmeter Hendrik Janssen het peeldorp te besturen.

Soms moesten zij vervelende berichten versturen aan de Franse prefect in Roermond, zoals in de brief van 13 oktober 1800. De inhoud van de brief van maire Goossens spreekt voor zichzelf en maakt duidelijk dat niet alle Fransen welkome gasten in Meijel waren.

“Meijel, 13 oktober 1800

Ik zat er echt mee, met die dode aan de Meulenbaan, een inwoner van Helden, Dries Zeegers van 32 jaar.

Rond 11 uur in de voormiddag van 4 oktober kwam Driek Manders ons vertellen, dat hij op de hei bij de Meulenbaan een gedode man had gevonden.

Wij, adjoint Hendrik Janssen en ik, zijn onmiddellijk naar die plek gegaan en moesten constateren, dat het levenloze lichaam op Meijels grondgebied lag. We hebben direct vrede-rechter Verschuure, officier van politie van het kanton Heythuysen, gewaarschuwd. Hij gaf ons met een kort briefje toestemming het stoffelijk overschot in een afgesloten woning te brengen.



Meijel, het grensgebied tussen Helden en Neerkant

Samen hebben we het lichaam vervoerd naar het schoolgebouw in Meijel.

De vrederechter kwam daags daarna tegen elf uur met zijn griffier en met burger Knapen, die geneesheer in Heythuysen is.

Samen hebben wij de vindplaats op de hei bezocht en vastgesteld, dat die ongeveer 300 passen van de grens met mijn geboorteplaats Deurne in de Bataafse Republiek lag. Het was duidelijk, dat de goede man was omgebracht met twee gewerschoten. Volgens geneesheer Knapen was zijn hoofd van achteren doorboord en stuk geschoten.

Samen met de kantonrechter hebben we een onderzoek ingesteld. Daarbij viel ons al snel op, dat de Franse luitenant Cornet en zijn onderluitenant Kemers de schuld probeerden te leggen bij de Bataafse douanes, die ter plaatse beslag gelegd zouden hebben op vier graanoogsten. Dat graan zou vanuit Helden via Meijel naar Brabant gesmokkeld worden. Die Brabantse douanes zouden het lijk gevonden hebben, nadat ze volgens Cornet en Kemers zelf de schoten hadden gelost, en wel op 3 oktober om tien uur 's avonds.



Maar die Franse luitenant en zijn ondergeschikte zijn van een soort, dat de kantonrechter en ik er onze hand niet voor in het vuur durfden te steken.

Wij waagden ook niet te zeggen, dat zij de daders niet waren.

De rechterlijke politie uit Roermond heeft stevig doorgevraagd en spoedig bleken de verhalen van die twee niet te kloppen.

Op 3 oktober hadden Cornet en Kemers voor eigen gewin beslag willen leggen op het graan. Maar hun dreigementen aan Dries Zeegers haalden niets uit. Die ging door op weg naar Brabant en zij schoten allebei gericht. Het verhaal over de Bataafse douanes

verzonnen ze, toen ze de gevolgen van hun optreden zagen. De Bataafse douanes waren niet eens in de buurt van het gebied geweest. Driek Manders kwam dus na de moordenaars als eerste bij het lijk uit.

Luitenant Cornet en onderluitenant Kemers, echt zo'n stel waartegen men gegronde verdenkingen kan hebben, zijn gearresteerd en in Roermond opgesloten.

Natuurlijk hebben we al bericht aan de bestuurders van Helden gezonden.

w.g. Theodoor”

henk willems