

Theo Sanders

Theo was zoon van molenaar en graanhandelaar Thomas Sanders en Maria Linssen, uit de Schoolstraat in Meijel, broer van To en Piet.

Hij ging op 9 september 1927 naar het Bisschoppelijk College te Roermond, waar hij de gymnasiale studie afrondde in juli 1933.

Na het zien van een film over de armoede en moeilijke levensomstandigheden van mensen in Afrika trad hij op 9 september 1933 in bij de Witte Paters (wp) van St. Charles te Boxtel. Na twee jaar filosofie in Boxtel verhuisde hij in 1935 voor noviciaat en theologie naar Maison Carrée in Algerije en in 1936 naar Thibar in Tunesië.



Naam	Theo Herman Mathias Sanders
Roepnaam	Theo
Geboren	26 april 1914
In	Meijel
Overleden	26 december 1985
In	Hoogland
Beroep	priester pater

Hij maakte zijn theologiestudie af in 's-Heerenberg en werd priester gewijd op 9 maart 1940 door bisschop Huijbers van Haarlem.

Vervolgens werd hij leraar klassieke talen aan het St. Paulus College te Sterksel, St. Charles en het Lavigerie College te Santpoort. Hij deed doctoraal examen klassieke talen in 1954 aan de universiteit van Nijmegen.

Nadat hij in 1958 en 1959 als missionaris en leraar in Zaïre, bisdom Bunia, had gewerkt, werd hij leraar en overste in Velsen (Paulinum Driehuis) en in St. Michielsgestel (Beekvliet).

Vervolgens ging hij als overste naar Boxtel (St. Charles) en vanaf 1982 naar Hoogland, waar hij ook veel pastoraal werk deed en plotseling overleed.

Hij was vele jaren lid van de Provinciale Raad van de orde en pastoor te Boxtel, parochie Hal.



Een priestercollega schreef:
Men herinnert Theo vooral vanwege zijn dienstbaarheid waar die gevraagd werd door zieken en lijdende medebroeders en vanwege zijn goedheid voor die aan hem toevertrouwd waren. En steeds was er die blijvende lach omdat het leven een godsgeschenk was, zoals zijn naam aangaf. Theodoros is immers geschenk van God.