

Ida Strijbos

Ida was dochter van landbouwer Jan Strijbos en Helena van den Ecker, van de Donk.

Op 11 augustus 1916 ging zij naar de Zusters Franciscanessen van Oirschot en werd zuster *M. Prisca van de H. Familie*.

Ze deed daar haar professie op 8 december 1918.

Naam	Ida Strijbos
Roepnaam	Ida
Geboren	20 februari 1887
In	Meijel
Overleden	2 februari 1962
In	Oirschot
Beroep	zuster Prisca

De ervaring met het werk thuis op de boerderij kwam haar goed van pas. De kloosters van de Zusters Franciscanessen hadden bijna altijd, ook in Meijel, onderdelen van een boerderij, zoals een varkensstal, een kippenhok en een grote moestuin. Soms was er een hele boerderij met koeien en paarden en landbouwwerktuigen. Dat was nodig voor de voedselvoorziening van het klooster.

Zuster Prisca, Ida Strijbos, wist daar wel raad mee. Toen ze de moestuin en de boerderij van het Sint Franciscusgesticht in Haaren beheerde, werd ze geroemd omdat ze elk jaar wist te verrassen 'met vroege radijsjes, worteltjes, aardbeien en tomaten'. Ze wist met grote zorg zoveel uit de tuin te halen, dat de zusters nogal wat arme gezinnen konden laten mee eten.

Natuurlijk leverde dat werk ook problemen op. Zuster Prisca leefde, sliep en bad in het klooster, maar dieren en werk op de boerderij hebben een andere dagindeling dan zusters. Dan moest ze vóór haar werk de kloostergebeden alleen doen en zorgen dat ze haar werk goed gedaan kreeg.

Ze overleed in St. Franciscushof bij klooster Nazareth in Oirschot.