

Theo Neessen

Hij was zoon van landbouwer Jacob Michiel Neessen en Anna Maria Gommans die in 1909 naar Meijel kwamen en een boerderij op het Platveld betrokken.

Op 18 oktober 1926 ging Theodoor Neessen naar Helden waar hij op 16 april 1927 broeder werd bij de Lazaristen, de paters van de Congregatie van de Missie (cm).

Op 8 november 1929 jaar ging hij als missionaris naar Brazilië, waar hij tot 1962 werkte, met enige vakanties in Nederland als onderbreking.

Samen met broeder Broeren uit Rozendaal en pater Hermans uit Horst was Theo bezig met 'sociaal werk', onder meer in de bisdommen Belém, in het zeer armoedige Fortaleza, in de deelstaat Pernambuco en in Recife de hoofdstad van deze staat.

Hij praatte er graag over. Dat sociaal werk was een breed werkteerrein. Vóór 1950 stichtten de paters parochies en bouwden zij kerken en seminaries, maar die waren wel erg 'Europees' gericht.

Toen Dom Helder Camara in 1952 hulpbisschop van Rio de Janeiro werd, was het missiewerk al aan het veranderen. Daarbij gold, dat het bouwen van kapellen alleen maar waarde heeft als er oog is voor de noden van de armsten, voor de ontwikkeling van kinderen uit de laagste klassen en voor de eigen cultuur en geschiedenis van Brazilië.

Dat leidde tot werkzaamheden die veel meer uitgingen van de in Brazilië aanwezige cultuur en

van de behoeften van de mensen daar aan onderwijs, vakopleiding, sociale bewustwording, enzovoort, vooral op het platteland. Breed sociaal bezig zijn.



Naam	Theodoor Neessen
Roepnaam	Theo
Geboren	21 oktober 1904
In	Ratingen (Duistland)
Overleden	20 januari 1969
In	Helden-Panningen
Beroep	broeder Dorus



Hij kwam in 1963 naar Nederland en kon vanwege zijn gezondheid niet meer terug.

Hij werkte vervolgens hoofdzakelijk in de tuinen van kloosters, te Wernhoutsburg (Zundert), te Eefde (bij Zutphen) en de laatste twee jaar in Panningen.

Hij overleed in Panningen, waar hij ook begraven werd.

De broers Sjeng, Theo en Piet Neessen