

Willem Linssen

Willem en zijn broer André waren de zoons van Jan Willem Linssen en Ursula Hubertina Raemaekers. Het gezin kwam op 1 juli 1895 van Vlierden naar Meijel, toen Jan Willem hoofdmeester werd aan de (openbare) jongensschool. Zij gingen wonen in het voor hen gebouwd pand op de Mortel (nu Prins Bernhardstraat 3), maar moesten in 1913 verhuizen naar de oude pastorie aan de Kalisstraat toen J.W. Linssen burgemeester van Meijel werd en in 1920 schoolopziener.



André
en
Willem
Linssen



| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Naam | Willem Hendrik Johannes Linssen |
| Roepnaam | Willem |
| Geboren | 12 juli 1893 |
| In | Vlierden |
| Overleden | 26 mei 1960 |
| In | Weert |
| Beroep | priester- aalmoezenier - pastoor |

Willem werd op 24 maart 1917 in Roermond priester gewijd en deed zijn eerste heilige mis in Meijel op 8 april 1917.

Hij werd op 13 oktober 1917 benoemd tot aalmoezenier van Sociale Werken in Weert (1917-1933) en vervolgens in dezelfde functie in Maastricht (1933-1937). Mgr. Henri Poels was in die jaren hoofdaalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond met als uitgangspunt dat de maatschappelijke ontwikkelingen om een kerk vroegen, die vanuit haar eigen christelijke

opdracht midden tussen de mensen diende te staan met aandacht voor de zwakkeren. Er groeide in die tijd van onvrede over te zwaar en te weinig werk met veel te lage beloning een socialistische beweging die los van de kerk kwam te staan. Vanuit de kerk moest goede sociale zorg en steun aan de arbeiders worden verleend, ook voor verbetering van de belabberde huisvesting.

Daarna was Willem Linssen pastoor in Herkenbosch (1937-1946) en pastoor-deken in Echt (1946-1959). Op 8 september 1954 werd onder zijn leiding de begrenzing van een nieuwe parochie van de H. Pius X tussen Echt en Pey vastgesteld. Hij zegende eerst de noodkerk, gelegen naast de moutfabriek, in en legde vervolgens de eerste steen voor de Pius X-kerk in die nieuwe parochie. Toen hij juist met emeritaat was gegaan en in Weert woonde, mocht hij deze kerk op 20 december 1959 inzegenen.