

Johan Dircx van Kallis

Hij is op de Moosdijk (Neerkant-Schelm) geboren
Hij was zoon van Dierick van Callis alias Philipsen en Catharina ofwel Trincken.

Hij werd priester en was in 1630 kapelaan in Meijel.
Van kort na 1630 tot zijn dood was hij kapelaan in Sevenum.

Toen daar in 1654 de inkomsten van twee zijaltaren werden samengevoegd om voldoende inkomsten te hebben voor de stichting van een eeuwige kapelanie, was hij bedienaar van de altaren van de heiligen Catharina en Nicolaas. Tot zijn taken behoorden o.a. catechismusles geven, uitvaarten verzorgen en laatste sacramenten toedienen.

Toen hij overleed liet hij 200 gulden na, die via zijn broer Willem Dircx van Kallis op 15 september 1659 bij de schepenen van Meijel kwamen. De schepenen moesten dat geld tegen behoorlijke rente uitlenen en de jaarlijkse opbrengsten gebruiken als vergoeding aan de schoolmeester voor het gratis verzorgen van onderwijs aan arme kinderen. Vrienden van Johan Dircx van Kallis gaven de parochie van Meijel nog een beemd van ca 50 roeden in de Neerbeemden voor een jaarlijkse mis voor de overledene, wat op 15 september 1659 opgetekend werd door pastoor Henric Sennen en zijn kerkmeesters.

Naam	Johan Dircx van Kallis
Roepnaam	Jan
Geboren	
In	Moosdijk Deurne
Overleden	13 juni 1659
In	Sevenum
Beroep	priester