

Ton van Heugten

Ton voelde zich altijd een echte Meijelse als zoon van landbouwer 'Driekske van Kulsen Toon' (Driek van Heugten) en 'Miet van Keube Piet' (Miet Joosten) van de Mortel (nu Schoolstraat), ofschoon het gezin Van Heugten-Joosten in 1938 naar Helden verhuisde.

Op 15 augustus 1953 trad Ton in bij de Congregatie van de Broeders van Liefde door het afleggen van de gelofte in Oostrum bij Venray.

Na zijn studie aan de Sociale Academie werd hij groepsleider op het pensioonaat Eikenburg in Eindhoven met een onderbreking van 1957 tot 1959 in Nijmegen op internaat Jonkerbosch voor moeilijk lerende kinderen.

In 1967 werd hij overste op Eikenburg en in 1984 directeur.

Daarnaast werd hij in 1976 gekozen in het provinciaal bestuur van de Nederlandse Provincie van de Broeders van Liefde, in 1982 vice-provinciaal overste en van 1994 tot zijn dood provinciaal overste.

Wandelend over het beboste terrein en door de gebouwen van Eikenburg liet hij ieder merken hoeveel plezier hij had in het begeleiden van de opgroeiende jeugd, maar ook hoeveel pijn het hem deed dat blijkbaar twee voormalige broeders zich misgrepen hadden aan jongeren. Hij vond het niet te verteren dat opgroeiende jeugdigen met een trauma het leven in werden gestuurd.



Naam	Antoon Peter van Heugten
Roepnaam	Ton
Geboren	5 augustus 1935
In	Meijel
Overleden	20 juli 2010
In	Veldhoven
Beroep	broeder Anselmus - overste

Hij genoot ook van het voortdurend bezig zijn voor de Zonnebloem. Dat laatste begon toen hij in 1977 de leegstaande gebouwen o.a. paviljoen Heihoef door de Zonnebloem liet gebruiken. Voorheen werden in de vakantie de ruimten al langer gebruikt voor vakantieweken voor zieken. Het groeide uit tot veel inzet voor Zonnebloem-activiteiten in de regio Eindhoven en in Noord-Brabant.

Voor zijn inzet in opvoeding, onderwijs en bij de Zonnebloem werd hij onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice, ridder in de Orde van Oranje-Nassau en het ereteken van de stad Eindhoven.

In maart 2012 heeft het presidium van de gemeenteraad van Eindhoven, ondanks zeer veel protesten tegen het besluit en pleidooien voor Ton van Heugten, alle eretekenen verleend aan de broeders en Ton van Heugten ingetrokken vanwege misbruik dat was gepleegd voordat Ton er de leiding kreeg.