

## Hendrik Hendrikx

Hendrik was zoon van Gerard Hendrikx, in Meijel 'Echte' genoemd, en Hendrina van Bree, die hun boerderij op de Donk-Hoek te Meijel hadden. Hij was broer van Willem Hendrikx, neef van mgr. Gerrit van Rijt en (oud)oom van de zusters Jet en Anna Gielen en pastoor Frits Rooijackers.

Hendrik studeerde aan de bisschoppelijke colleges in Weert en Roermond, aan het seminarie in Rolduc en aan het grootseminarie in Roermond.

Na zijn priesterwijding op 18 maart 1893 in Roermond werd hij in dezelfde stad bij plebaan-deken P. Corten kapelaan in de dekenale kerk van de H. Christoforus met de hulpkerken O.L.Vrouw Munsterkerk en St. Jacob.



Naam	Hendrik Jan Hendrikx
Roepnaam	Hendrik
Geboren	7 oktober 1867
In	Meijel
Overleden	16 november 1896
In	Roermond
Beroep	kapelaan

Hij stond, naar melding in de Nieuwe Koerier van 17 november

1896, bekend om zijn ijver en opgewektheid en was vooral betrokken bij de bevordering van het kinderfeest van de H. Kindsheid. Hij was van dit genootschap directeur voor Roermond en penningmeester voor het diocees.

In 1896, nog geen dertig jaar oud, kreeg hij buikvliesontsteking. Hij overleed aan de gevolgen daarvan.

