

Alwie Basten

Alwie was zoon van landbouwer Graad Basten 'Kaarle Graad' en Mien Thijssen 'van Timmer-snaard', van de Steenoven.

Op 6 september 1956 ging hij naar Schimmert, naar het klooster van de sociëteit van Maria van Montfort (smm) ofwel van de paters Montfortanen.

Hij werd broeder *Eymard*.

Op 19 maart 1963 legde hij in Meerssen de eerste kloostergeloften af en op 28 april 1968 de eeuwige geloften.

Alwie wilde graag als broeder naar de missie, bijvoorbeeld naar Nyassaland.



Omdat zijn gezondheid en mogelijkheden de weg naar de missie versperden, koos hij voor het werken in de tuinen en op de boerderijen van verschillende kloosters van de orde in Nederland en België.

Hij werkte in Oirschot (1964-1968), Schimmert (1968-1972), Sint Kwintens Lennik België (1972-1987) en bij Huize Beresteyn Voorschoten (1987-1999).

Tijdens een fietstocht overleed hij aan een hartstilstand. Hij werd begraven op het kerkhof van de paters Montfortanen in Schimmert



| | |
|-----------|---------------------------------|
| Naam | Aloysius Wilhelmus Maria Basten |
| Roepnaam | Alwie |
| Geboren | 29 januari 1944 |
| In | Meijel |
| Overleden | 30 november 1999 |
| In | Voorschoten |
| Beroep | broeder Eymard |