

Willem Manders

Willem Manders werd in Deurne en Liessel geboren als zoon van de Meijelse Leonard Manders en Maria van Bree. Hij woonde op de hoek Simonsohoek-Busserstraat, B.29



Naam	Willem Manders
Roepnaam	Willem
Volksnaam	De Prins
Geboren	19 februari 1868
In	Deurne
Overleden	16 april 1947
In	Meijel
Partner	Maria van Deurssen
Beroep	Veenarbeider werkman



Er zijn geen grote daden van hem bekend en toch was hij in Meijel een graag geziene figuur. Bijna dagelijks was hij op stap met zijn hondje en zijn tas waarin geïllustreerde bladen zaten: Ons Zuiden, Panorama, Katholieke Illustratie.



Met zijn bladen en zijn tijd voor een praatje trok hij rond in wat een romantische omgeving was. Hij had daar oog voor, zodat hij ervoor gezorgd heeft dat menige fotograaf hem graag als gids had. Die tijdschriftfoto's uit de jaren dertig van de vorige eeuw zijn in de 21e eeuw enorm gewild.

Zijn zoons werden landbouwers of werkten in de vlakbij gelegen honingzemerij aan de Trambaan. Toen die honingzemerij op 8 mei 1933 naar Boxtel verplaatst werd, verhuisden zij mee.

