

Herman van Lier

Hij was zoon van landbouwer Peter Jan van Lier en Anna Catharina Moonen van de Krum.

Volgens verhalen had hij een gebrek aan een voet, waardoor werken op de boerderij nauwelijks mogelijk was.

Hij trad op 29 januari 1934 in bij de Broeders van de Onbevleete Ontvangenis van Maria (fic) te Maastricht en werd broeder *Albienus*. Deze broederorde richtte zich vooral op onderwijs en opleiding van onderwijzers.

In mei 1953 promoveerde Herman aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte in Amsterdam tot doctor Sociografie met het proefschrift *Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme*.



Naam	Herman Hubertus van Lier
Roepnaam	Herman
Geboren	28 augustus 1907
In	Meijel
Overleden	15 april 1984
In	Venlo
Partner	Simone van der Stok
Beroep	(broeder Albienus)

In de geest van zijn professor H.N. ter Veer werd minder over aardrijkskunde geschreven dan over sociale factoren en verscheidenheid van cultuurlandschappen. De Meijelse burgemeester Sanders en dokter Buijen waren bij de promotie aanwezig.

Als broeder gaf hij les aan de kweekschool in Arnhem en in het voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Na zijn vertrek uit de orde trouwde hij met Simone van der Stok, inspectrice kleuteronderwijs, en bleef hij leraar aardrijkskunde in Venlo en aan het Philips van Hornecollege in Weert. Volgens oud-leerlingen 'zeer gewaardeerd streng'.

Bij zijn overlijden is geen bidprentje gemaakt maar een door hem ontworpen boekenlegger gegeven met de tekst *De dood is een horizon en een horizon is alleen de begrenzing van ons gezichtsveld* (Jan de Hartog).