

Leonardus Berkvens

Leonard was zoon van landbouwer Antoon Berkvens en Joanna Maria Hixspoors, die op 23 december 1868 van de Simonsohoek in Meijel verhuisden naar Liessel, C.82, waar zowel moeders broer Leonardus Hikspoors als zijn vrouw Petronella Hendriks gestorven waren.

Op 27 september 1869 begon hij zijn priesterstudie in Weert op de oude studiebeurs van Jan Jansen van Aarle en vervolgens aan het grootseminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch.

Op 15 juni 1878 werd hij priester gewijd.

Vanaf 3 februari 1879 was hij aan het kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsgestel 'custos disciplinae' (bewaker van de orde) en leraar.

Hij studeerde wijsbegeerte en moraaltheologie en werd op 19 februari 1886 professor in die vakken aan het grootseminarie te Haaren. In zijn lessen gebruikte hij gewone alledaagse taal, zorgde daarbij wel voor degelijkheid, duidelijkheid en toepasbaarheid in het dagelijkse leven.

Van 1899 tot 1904 was hij pastoor in Beek en Donk (parochie Beek), samen met kapelaan Joseph Janssen.

Daarna was Leonardus van 1904 tot 1921 president van het seminarie te Haaren. Hij werd verscheidene keren onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de kerk: Geheim Kamerheer van Paus Pius XI, kanunnik van Kapittel van de St. Jan in 's-Hertogenbosch, eredoctor van de universiteit van Leuven en Officier in de orde van Oranje-Nassau.



Naam	Leonardus Berkvens
Roepnaam	Leonard
Geboren	10 april 1854
In	Meijel
Overleden	29 januari 1931
In	Uden
Beroep	priester - leraar

†

In het H. Misoffer der Priesters en de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

den HoogEerwaarden Heer

Mgr. Dr. LEONARDUS BERKVENs

Geheim Kamerheer van Z. H. Paus Pius XI.
Kanunnik-theoloogaal van het Kapittel der Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's-Bosch.
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Geboren te Meijl (Limburg) 10 Apr 1854
Priester gewijd te 's Hertogenbosch 15 Juni 1878
Professor aan het Klein Seminarie te St. Michiels Gestel 3 Februari 1879
Professor aan het Groot Seminarie te Haaren 19 Februari 1886
Pastoor te Beek (en Donk) 17 Maart 1899
President van het Groot Seminarie te Haaren 16 December 1904
Eervol ontslagen als President van het Seminarie en benoemd tot Rector der E.E. Z.Z. Birgittinessen te Uden 4 Maart 1921.
Meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, overleed hij aldaar op het feest v.d. H. Franciscus van Sales, 29 Jan. 1931.

†

Voorbeeld van de zinnen. 1 Pe. 5, 3.
Een man, groot in kracht en begaafd met wijsheid; sterk was hij en groot, het grootst ten heil van Gods uitverkooren; godsvrucht maakte zijn hart rechtevaardig en gaf hem vreugde en blijheid. Eccli. 44, 3; 46, 1v; 1, 18.
Met S. Paulus kan hij verklaren: „Onze „prediking was niet in woord alleen, maar „ook in groote overtuigingsvolheid. Nooit „hielden we ons op met vlei taal, noch met „voorwendsel van hebrucht; eer van „mensen zochten wij niet. In hartelijke „liefde tot u, schonken wij u gaarne niet „slechts het Evangelie Gods, maar ook „ons zelve, omdat gij ons allerderbaarst „waart. Want gij herinnert u, broeders, ons „werken en zwoegen, hoe wij ieder van u, „als een vader zijn kinderen, vermaanden, „toch Gode waardig te leven, Die u riep.“
1 Thess. 1, 5; 2, 5v; 8; 9; 11v.
Eerwaarde Zusters, gedenkt hen, die u leiding gaven en die u het woord Gods verkondigden, en volgt hun geloof na. Bidt voor ons, ook gij, bloedverwanten en vrienden.
Hebr. 13, 17v.
Heerneef, en gij, mijn zonen, voor wie ik lijden droeg, om Christus in u te vormen, gedenkt mijner aan 's Heeren Altaar; voor overheden is het oordeel streng.
Gal. 4, 19; S. Aug. Conf. 9, 11, 1; Sap. 6, 6.
Eucharistisch Hart van Jezus, Toonbeeld van het priesterhart, ontform U onzer.
(Pius X, 300 dagen aflaat)

Drukkerij Henri Bergmans & Cie, Tilburg

Op 4 maart 1921 trok hij zich terug in het Birgittinesen-klooster te Uden, waar hij als monseigneur dr Berkvens tot zijn dood rector was.