

Charles Brummans

Charles was zoon van postkantoorhouder en gemeenteontvanger Peter Brummans en Joanna Meulemans uit de Dorpsstraat (nu bloemenzaak), in 1931 verhuisd naar pand Truijen in de Kerkstraat. Hij was broer van Mien en Meld.

Op 4 september 1922 ging Charles naar het Bisschoppelijk College in Weert.

Na zijn priesterwijding in Roermond op 17 maart 1934 en zijn eerste heilige mis in Meijel op 1 april 1934 werd hij docent aardrijkskunde aan het Bisschoppelijk College in Weert.

Daar werd hij een vraagbaak en hulp voor ex-delinquenten, mensen met problemen, leerlingen in moeilijkheden, onrechtmatig gestraften en ieder die steun of advies kon gebruiken.

In de oorlogsjaren 1940-1944 was hij een van de eerste en meest actieve verzetsmensen in Limburg, die zich samen met verscheidene priesterleraren, geestelijken en verzetstrijders uit Limburg inzette voor het verzet tegen de Duitse bezetting. Hij hielp met het veiligheid brengen van gestrande geallieerde piloten, door de bezetter vervolgde Joden en ontsnapte krijgsgevangenen. Dit gebeurde vooral via Brussel, Parijs, Lury, Toulouse en Foix naar de Spaanse grens, waar Charles de mensen overdroeg. Hij was, volgens sommigen, wel eens te riskant bezig, maar een portie geluk en een enorm netwerk van bekenden in Nederland en België zorgden ervoor dat zijn verzetswerk slaagde.

Op 7 november 1943 moest Charles, na een vluchttocht op het nippertje en geholpen door de portier Sjef van het college, zelf in Leiden onderduiken in het huis van zakenman Antoon Waals, voorzien van een onherkenbaar makende baard. Daar kon hij zich echter niet losmaken van de gedachte aan al die mensen die naar kampen werden afgevoerd.



Naam	Carolus Victor Joseph Brummans
Roepnaam	Charles
Geboren	12 augustus 1909
In	Meijel
Overleden	28 oktober 1964
In	Utrecht
Beroep	priester - leraar



Op weg naar de eerste heilige mis in Meijel

Het verzetswerk had een behoorlijke aanslag op zijn lichaam gepleegd en daarom verliet hij in 1954 het onderwijs. Door toedoen van zijn vriend Petrus Moors, oud-directeur van het Bisschoppelijk College in Weert en vanaf 1959 bisschop van Roermond, werd Charles tot zijn dood rector in het St. Jansziekenhuis in Weert.

Hij werd in Meijel begraven, een eenvoudige grafsteen, zwart graniet met een kelk 'In pace'.

Zus Meld schreef: 'We ruimden zijn spullen op en vonden een onderscheiding van Dwight Eisenhower, voor hulp aan Piloten en Geallieerden. Hij had er nooit over gesproken!'