

Ze heeft een aanstekelijk enthousiasme als ze praat over Meijel, het dorp waar ze opgroeide. Lieke Thijssen (30) studeerde en werkte na de middelbare school jaren in de Randstad, maar is sinds kort weer terug. "Dat vond lang niet iedereen een logische keuze." Nu is ze actief in de heemkundevereniging en denkt ze volop mee over de toekomst van haar dorp.

"De eerste vijf jaar nadat ik weg ging, had ik nòit gedacht dat ik terug zou gaan. Er zijn wel wat jaren overheen gegaan om die wens voor mezelf te erkennen." Aanvankelijk leek het met Lieke Thijssen te gaan zoals zo vaak met jongeren die na het vwo verder studeren: je gaat op kamers en langzaam raakt de wereld waar je vandaan komt uit zicht.

Ze studeerde media en cultuur in Rotterdam en woonde en werkte daarna in Utrecht en Tilburg. "Als je dan in de trein vanuit de Randstad richting Weert zat, hoorde je geleidelijk de spraak veranderen. Dat hoorde ik graag, het gaf mij het gevoel van: ah, ik ben weer bijna thuis."

Toen haar relatie uitging, raakte alles in een stroomversnelling. "Ik was me al langer aan het beraden op een terugkeer naar Meijel. Ook met mijn toenmalige vriend heb ik het daarover gehad. Ik ben altijd veel thuis blijven komen en eigenlijk nooit helemaal uit Meijel weggeweest.

#### GEEN ALLEDAAGSE VERSCHIJNING

Toen zij en haar vriend uit elkaar gingen, hakte ze de knoop door. Nu woont ze zo lang bij haar ouders, in het huis waar ze is geboren en opgroeide. "Ik ben altijd heel trots gebleven op waar ik vandaan kom. Als ik in Utrecht op een feestje of in de kroeg nieuwe mensen tegenkwam, dan wisten zij binnen een kwartier dat ik uit Meijel kwam; dat vond ik altijd belangrijk om te zeggen. Ook kwam ik in de stad erachter dat het best bijzonder is als je hele familie nog bij elkaar in de buurt woont. Vrienden uit de stad hebben hun familie vaak door het hele land wonen."

Ze werkt nu als communicatiemedewerker bij een grote kinderopvangorganisatie in Boxmeer, maar maakt ook tijd vrij voor haar

dorp. Voor de heemkundevereniging bijvoorbeeld, waar ze als jonge, vlotte vrouw tussen veelal oudere mannen bepaald geen alledaagse verschijning is. Ze moet er zelf ook wel om glimlachen. "Ik werd er warm onthaald, ja. Ze vonden het wel leuk, haha." Zelf vindt ze het ook wel wat hebben, zo tussen de heren op leeftijd. "Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in geschiedenis en dialecten. In de heemkundevereniging zitten mensen die nog echt goed Meijels praten. Ik hoop dat ik daarvan nog een beetje kan leren."

**“ DAN VRAAG IK:  
WAT ZEG JIJ: LUCIFER  
OF ZWEGELKE?  
GEWOON, OM IEDER-  
EEN ER EVEN BIJ TE  
LATEN STILSTAAN. ”**

#### STEEDS MINDER DIALECT

Het gaat haar aan het hart dat kinderen steeds minder met dialect worden opgevoed. "Ik denk dat sommige ouders onbewust in het Nederlands overschakelen zodra ze in de opvoedrol schieten. Dódelijk voor het voortbestaan van een dialect. Als ik in de supermarkt kom, hoor ik de scholieren die daar werken ook allemaal Nederlands praten! Dat is zó jammer, want het Meijelse dialect heeft unieke dingen die straks verdwijnen. Het is belangrijk dat mensen dat niet vergeten. Ik ben ook heel blij dat mijn ouders me in het dialect hebben opgevoed. Het is een deel van wie ik ben. Het was ook één van de redenen om bij de heemkundevereniging te gaan." Op haar Facebookpagina doet ze wel eens kleine dialectonder-



zoekjes. "Dan vraag ik: wat zeg jij: lucifer of zwegelke? Gewoon, om iedereen er even bij te laten stilstaan."

#### PEELVERLEDEN

Ook de Meijelse geschiedenis fascineert Lieke. "Dat eeuwenlang de weg van Keulen naar Den Bosch door Meijel liep, spreekt onwijs tot mijn verbeelding. Op de basisschool droomde ik al over tijdreizen, ik zou heel graag een kijkje nemen in die tijd. Oké, je romantiseert het al gauw, maar die geschiedenis vind ik eigenlijk veel interessanter dan dat turfsteken. Meijel gaat veel verder terug. Wij hebben een bijzondere geschiedenis die ik graag wil overbrengen, want het is iets om trots op te zijn."

Bij heemkundevereniging Medelo helpt ze bij het ontwikkelen en invullen van een nieuwe website. Ze is ook betrokken bij een werkgroep van het dorpsoverleg die ideeën ontwikkelt om het Peelverleden meer zichtbaar te maken in de dorpskern. "Dat is ook goed voor de promotie van Meijel en het toerisme. De Peel is superbelangrijk geweest voor ons het dorp, maar er is nu niks dat daaraan herinnert. We zoeken naar dingen die dat verleden weer zichtbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld straatstenen in de vorm van turfplakken, een uitkijktoren met foto's hoe het uitzicht vroeger was, Peelgereedschappen op rotondes... We hebben ideeën zat, nu is het tijd om knopen door te hakken."

#### DORPSSTRAAT

In een vorige baan was Lieke bezig met promotie van cultureel erfgoed in Brabant en plattelandstoerisme. "Cultureel erfgoed



vertelt iets over de mensen. Ik dacht toen al: daar zou je ook iets mee kunnen doen in Meijel." Ze ziet dan ook met lede ogen aan hoe de ooit karakteristieke Dorpsstraat in Meijel steeds verder achteruit gaat. "Ik hoop echt heel erg dat de bouw van de Aldi doorgaat, maar als ik het plan zie voor die ziellose appartementen tegenover 't Ushöfke... dan denk ik: kunnen ze daar nou werkelijk niks mooiers voor bedenken? Midden in de Dorpsstraat staat ook al heel lang dat grote pand van textielzaak Jaspers leeg. Daar zou ik graag sfeervolle huisjes in oude stijl terugbouwen, met kleine betaalbare commerciële ruimtes aan huis." Ze gaat in gedachten de hele Dorpsstraat langs: "t Ushöfje is echt een aanwinst - ook aan de

achterkant is de oude stijl in ere gehouden. De Kapelanie is ook mooi, echt de moeite waard om dat oude pand eens van binnen te bekijken. En natuurlijk Hotel-Restaurant De Zwaan..., fantastisch!

## “ WE HEBBEN IDEEËN ZAT, NU IS HET TIJD OM KNOPEN DOOR TE HAKKEN. ”

Die zaal en de kroeg..., als de deur naar de keuken openstaat, zie je zo'n mega-schouw met geblokte gordijntjes, superleuk! Maar als ik buiten de rotte kozijnen zie die er bijna

uitvallen, dat vind ik zó zonde. Als dat van mij zou zijn, dan zou ik er een mooi streek-hotelletje van maken, waar het personeel alleen maar Meijels mag praten, haha."

### KOFFIE BIJ OMA

"Op zondagochtend gaan we regelmatig gezellig koffie drinken bij oma. Daar is dan ook veel familie, want ze wonen nog bijna allemaal hier: mijn ouders, allebei mijn broers, ooms, tantes en veel neven en nichten. Dat is fijn, want je familie is er altijd, het is een vaste basis waarop je kunt terugvallen. Zo voelt familie voor mij."

Lieke woont en leeft met plezier in Meijel. En Meijel gaat vast nog veel plezier aan Lieke Thijssen beleven. ■



[www.facebook.com/schattenvanmeijel](http://www.facebook.com/schattenvanmeijel)